



## Archief

### SCHENKING IN PLAATS VAN CADEAU

\* uit Nieuwsbericht van 14 april 2008

Een donateur van onze Stichting heeft een geweldig mooie weg gevolgd om ons te kunnen sponsoren. Tijdens een groot feest ter gelegenheid van zijn vijftenzestigste verjaardag heeft hij geen cadeaus voor zichzelf gevraagd, maar wel financiële bijdragen voor een aantal door hem uitgekozen goede doelen. Wij mochten delen in het royale resultaat van deze actie, zodat we een bedrag konden reserveren voor eventualiteiten en andere extra's. De eerste actie die uit deze reserve is ondernomen, is de aankoop van een rollator voor Ary. De kosten die gemaakt moesten worden om die samen met een aan ons geschonken fietstrainer verzendklaar te maken, zijn eveneens hieruit betaald. Het restantbedrag zal enerzijds gereserveerd worden om het extra medicijngebruik van Ary in verband met haar osteoporose te betalen en ook een basis leggen om het medicijntransport van mei 2009 mogelijk te maken.

Deze donateur volgt met zijn initiatief de gedachte die FeelGoodGift eind vorig jaar gelanceerd heeft en waarover op 29 november 2007 op deze pagina bericht is.

We hebben alles al!

Toch geven we elkaar tijdens de feestdagen, verjaardagen, Valentijn, moederdag of vaderdag, etc. etc. luxeproducten waarmee we familieleden en vrienden willen verwennen. Als we een deel van dat geld inzetten waar het echt nodig is, kunnen we de wereld een handje helpen.

Geef of vraag daarom een FeelGoodGift. Een goedkoper cadeau voor jezelf met daarbij een schenking aan een goed doel.

\* uit Nieuwsbrief 2008/1

### PARTICULIERE SPONSORACTIES

1. Een van onze donateurs heeft een mogelijkheid om ons extra te sponsoren in praktijk gebracht. Tijdens een feest ter gelegenheid van zijn vijftenzestigste verjaardag heeft hij *geen cadeaus* gevraagd, *maar giften* voor enkele door hem aangewezen goede doelen. Wij hebben daarvan mogen meeprofiteren. Deze extra gift is samen met de opbrengst van de hieronder besproken activiteit bestemd om de rollatoractie voor Ary en een deel van haar maandelijkse extra steun van gemiddeld € 175,00 te betalen. Wat resteert legt de basis om de kosten van de medicijnreis in mei 2009 te kunnen betalen. Over dit initiatief leest u meer in ons nieuwsbericht hierover.

2. Ter gelegenheid van mijn vijftenzestigste verjaardag heb ik de Stichting een *openbaar benefietconcert* in de Zaltbommelse Sint Maartenskerk aangeboden om enerzijds de naamsbekendheid van de Stichting te vergroten, anderzijds om de vrijwillige bijdragen van de bezoekers van dit concert aan de Stichting ten goede te laten komen. Aan de genodigde familieleden, vrienden, kennissen en relaties van de Stichting werden net zoals bij de hierboven genoemde actie *geen cadeaus* gevraagd, *maar giften* aan de Stichting. In twee berichten van 29 april en 5 augustus 2008 is hierover gepubliceerd.

3. Bij beide acties stond de gedachte centraal die de stichting FeelGoodGift propageert en die wij ondersteunen. Die gedachte is dat we bij allerlei gelegenheden vaak luxe cadeaus geven en vragen, terwijl we eigenlijk 'alles al hebben'. Als we een deel van dat geld inzetten waar het echt nodig is, kunnen we de wereld een handje helpen. Elders in onze website hebben we daarover al gepubliceerd.

Hopelijk brengen deze spontane, particuliere sponsoracties ook u op een idee. Wij hopen het. En uiteraard hoopt Stichting BURUNG MANYAR daar ook van mee te mogen profiteren.